

Cruijffiaans is een bijzondere taal. Het heeft maar zo'n vijftig jaar bestaan en miljoenen mensen hebben ernaar geluisterd, maar er was maar één persoon die het sprak. En met de dood van die ene spreker in 2016 stierf ook de taal een plotselinge dood. Maar als je al die duizenden Cruijffiaanse uitspraken bij elkaar brengt en thematisch rangschikt, kunnen we dan nog iets leren van de voetballer, de trainer en de mens Johan Cruijff?

Cruijffiaans

Ruud Broekhuizen

In de vijftig jaar dat Johan Cruijff via interviews, analyses en commentaren tot ons sprak, hebben we gelachen, gezwegen en vaak onze wenkbrauwen gefronst. Het was raadselachtig, soms onnavolgbaar en taalkundig nogal eens een geitenkaas. En waar Cruijff geitenkaas zegt als hij de Zuid-Koreaanse verdediging tijdens het WK van 1998 analyseert ('*Bij hun op rechts werd het een geitenkaas*'), moet dat eigenlijk gatenkaas zijn.

Groter doel

Veel uitspraken van Cruijff zijn gedaan tijdens gesprekken en omdat spreektaal geen schrijftaal is, heeft de schrijver ervoor gekozen om de taalfouten van Cruijff soms te verbeteren. Maar Rob Siekmann heeft met *Cruijffiaans* nadrukkelijk geen boek over taal geschreven. De bijna 400 bladzijden met citaten van Cruijff, die door Siekmann overzichtelijk zijn ingedeeld in tientallen rubrieken, variërend van 'Over aanvallend voetbal' ('*Omdat ik aanvallend voetbal speel, hoeft een aanvaller bij mij maar vijftien meter te lopen, tenzij hij stom is of staat te slapen*') tot 'Over goddelijke gerechtigheid' ('*Ik geloof in een God, alleen Zijn molens werken langzaam*') hebben als groter doel om alle ideeën van Johan Cruijff beter te kunnen duiden en zo de zeggingskracht van deze grote voetballer te vergroten.

Lantaarnpaal

Toegegeven, de soms humoristische observaties van Cruijff zetten je aan het denken. Met zijn uitspraak over straatvoetballers ('*Heb je wel eens een straatvoetballer tegen een lantaarnpaal zien botsen?*') wil hij duidelijk maken dat je door het voetballen op straat beter leert kijken naar belemmeringen voordat je een actie maakt. Andere uitspraken laten meer de mens Cruijff tot leven komen, zoals: '*Nooit heb ik tegen grote voetballers als Laudrup gezegd: loop je warm want er moet gescoord worden, en dan later: ga maar weer zitten want het staat 1-0. Daar zijn deze voetballers te groot voor. En daarom moest ik ze vertellen dat ze moesten vertrekken.*'

Grasduinen

Lekker grasduinen dus in het hoofd van een voetbalgenie. Helaas maakt de vormgeving van het boek de ontdekkingstocht niet zo aantrekkelijk. De citaten worden continu onderbroken door bronvermeldingen, de schrijver zelf voegt er lukraak een verduidelijking of commentaar aan toe en doet dat de ene keer tussen haakjes en de andere keer weer zonder.

Alles gerubriceerd en becommentarieerd hebbend komt de schrijver tot zijn conclusies waarvan je hoopt dat elke voetballiefhebber of trainer

er zijn voordeel mee kan doen. Een aantal ervan zijn niet verrassend voor de mensen die Cruijff een beetje hebben gevolgd. Bijvoorbeeld dat jeugdtrainers vanuit hun ervaring les moeten geven, niet vanuit het boek dat ze krijgen bij de opleiding. En dat je veel aandacht moet besteden aan buitenspelers, met name de linksbuiten, want dat zijn voetballers met de meeste creativiteit. Zoals hij het zelf zegt: 'Een elftal bestaat uit tien spelers en een linksbuiten'. Of dat het bestuur van voetbalclubs moet bestaan uit gerenommeerde ex-voetballers, waarbij Cruijff herhaaldelijk Bayern München als voorbeeld stelt.

Voetbalvisie

Het alomvattende van Cruijffs voetbalvisie is volgens de schrijver samen te vatten in twee begrippen: De Straat en De Kleedkamer. De Straat - of een trapveldje - is de beste leerplek voor jonge voetballers en een club moet

dat zoveel mogelijk in ere houden. De Kleedkamer symboliseert de autonomie van een voetbalclub: de hiërarchie wordt er bepaald, de teambuilding gebeurt daar en in de kleed-

kamer wordt bepaald hoe de spelers aan het bestuur van de club laten zien wie er echt de baas is: de voetballer natuurlijk. Je hoort Cruijff erachteraan zeggen: 'Maar da's logisch.'



Rob Siekmann

Cruifffiaans - Uitspraken, gedachtegoed en voetbalvisie: een thematisch totaaloverzicht
456 pagina's

€ 24,95 (paperback) - ISBN 978-94-90951-56-6

€ 12,00 (e-book) - ISBN 978-94-90951-60-3

2010 Uitgevers

Over de auteur

Ruud Broekhuizen studeerde bewegingswetenschappen, maar is werkzaam als journalist en programmamaker bij KRO-NCRV. Daarnaast verzorgt hij loop- en sprinttrainingen bij diverse verenigingen en bij de Rugby Academy in Den Haag. Verder schrijft hij scenario's, columns, theaterstukken en bracht hij inmiddels twee dichtbundels uit. Kijk op www.ruudbroekhuizen.nl voor meer informatie.

(advertentie)

sportknowhowxl
INFORMATIEPLATFORM | ZAKELIJKE SPORTMARKT

Onmisbaar informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt

Op Sport Knowhow XL vind je actuele interviews, opiniërende columns, discussies, nieuwsberichten en achtergronden, informatie over interessante (onderzoeks)projecten, evenementen, symposia, congressen, nieuwe publicaties én vrijwel dagelijks nieuwe vacatures in de sportwereld.

- Heb je **tips** voor de redactie en/of wil je zelf een opiniërende en/of inhoudelijke **bijdrage** leveren? Stuur je bericht naar info@skxl.nl
- Wil je je net als 6.700 andere professionals die werkzaam zijn in de sportwereld abonneren op onze wekelijkse **nieuwsbrief**? Geef je op via de homepage www.skxl.nl
- Wil je als eerste weten welke **vacatures** er vrijwel dagelijks in de sport bij komen? Geef je via de homepage www.skxl.nl op voor de Vacature Alert
- Wil je zelf à 59 euro een **personeelsadvertentie** plaatsen? Stuur de opdracht naar vacature@skxl.nl en je bereikt onmiddellijk zo'n 3.750 werkzoekenden
- Heb je behoefte aan inspiratie om je plannen op werkgebied te realiseren? Volg een kleinschalige **inspiratiesessie** van Denktank Sport. Voor meer informatie: info@skxl.nl