

# BOEKEN

Over nieuwe uitgaven in taalkundig Nederland en niet dat de redactie ze aanbeveelt. Prijzen onder v



## CRUIJFFIAANS

Er is haast geen Nederlander over wiens taalgebruik zoveel is geschreven als de legendarische voetballer Johan Cruyff. De meeste boeken zijn bundelingen van zijn uitspraken, zoals "Je gaat het pas zien als je het doorhebt", "Je moet schieten anders kun je niet scoren", "Simpel voetballen is het moeilijkste wat er is", en vele, vele andere. Het definitieve boek in deze categorie is het lijvige en gedegen *Crujffiaans* van voormalig hoogleraar sportrecht Rob Siekmann. In zijn boek heeft hij een enorme hoeveelheid uitspraken van Cruyff opgenomen, en die geordend op onderwerp en van annotaties en commentaar voorzien. Heel veel hoofdstukken gaan over voetbal en alles wat daarmee samenhangt, maar in het hoofdstuk 'Cruyff over Cruyff' komt ook voorbij wat hij allemaal gezegd heeft over bijvoorbeeld kleding, politiek, levensbeschouwing, verliefdheid, zakendoen en vreemde talen ("ik vind het [Spaans] trouwens gemakkelijk om te schrijven: precies zoals je het uitspreekt. Maar eerlijk gezegd schrijf ik in geen enkele taal"). Aan het eind van het boek worden "algemene conclusies getrokken voor wat betreft Cruyffs gedachtegoed en voetbalvisie". Het voorwoord is van Henk Spaan.

*Crujffiaans. Uitspraken, gedachtegoed en voetbalvisie: een thematisch totaaloverzicht van Rob Siekmann* is verschenen bij 20/10 Uitgevers en kost € 24,95 (ingenaaid, 456 blz.). ISBN 978 94 9095156 6