

BEELDENE SCÈNES VAN EEN DORPSDOKTER

EJ den Drijver. *Dokter zelf*. Verhalen uit een plattelandspraktijk. Rotterdam: 2010 Uitgevers BV, 2017. 176 pagina's, Prijs: € 17,50. ISBN 978-94-90951-39-9.

Dokter zelf is bestemd voor huisartsen, praktijkassistentes en praktijkondersteuners. Op de achterflap staat: 'In *Dokter zelf* beschrijft Evert den Drijver alledaagse en bijzondere voorvallen uit zijn huisartsenpraktijk op het Friese platteland. Het zijn geestige, maar soms ook heel ontroerende verhalen over allerlei gebeurtenissen en eigenaardigheden die in zijn lange loopbaan als huisarts zijn voorgevallen.' De inhoud van het boek maakt deze beschrijving helemaal waar. In 95 hoofdstukjes van soms maar een halve pagina schetst Den Drijver herkenbare situaties, handelingen en voorvallen die zich in ruim dertig jaar in zijn huisartsenpraktijk hebben voorgedaan. Het knappe is dat de auteur alle onnodige

Evert J. den Drijver

Dokter Verhalen zelf uit een plattelands- praktijk



2010
Uitgevers

details weglaat. In pakkende zinnen weet hij de essentie van een voorval bondig te schetsen. Zo ontstaan er ruim negentig korte scènes waarin hij snel in- en uitzoomt op gebeurtenissen en dat doet hij in een leesbare stijl, ook voor leken. Het boek schetst tevens de recente geschiedenis en de snelle ontwikkelingen in de samenleving en in de huisartsenpraktijk.

Het boek levert ongetwijfeld herkenning op voor de oudere lezer, en wellicht verbazing bij de jongere generatie huisartsen. Het boek is ook aan te bevelen voor praktijkassistentes en praktijkondersteuners. ■

André Haverkort

Waardering: ●●●●